

Basisbegrippen A, les 1

Vergeving (1)

De rode draad door het eerste deel van deze Bijbelcursus Basisbegrippen is de oplossing van God voor het zondeprobleem van de mens. Kernbegrippen zijn zonde, bekering, het offer van Christus en geloof. Als we ons bekeren en geloven in de Here Jezus en zijn offerdood voor ons, vergeeft God onze zonden. Daarover gaat deze les.

God vergeeft

God is een God die vergeeft. We zouden het één van zijn eigenschappen kunnen noemen. Al in het OT lezen we op verschillende plaatsen dat God vergeeft.

Lees Mc.7:18-20. In dit gedeelte gaat het over de zonden van het volk Israël. In vers 18 zegt Micha dat Gods grootheid onder andere blijkt uit het feit dat Hij de ongerechtigheid vergeeft.

Vraag 1) Met welke beeldspraak wordt verderop in dit gedeelte Gods vergeving beschreven?

Ook Nehemia en Daniël hebben gesproken van Gods vergevingsgezindheid. Zie Nh.9:17 en Dn.9:9.

Vraag 2) Over welke zonde(n) en van wie gaat het in deze twee gedeeltes?

God vergeeft ook onze persoonlijke zonden. David heeft dat meegemaakt. Hij had overspel gepleegd met Batseba en Uria vermoord. De profeet Natan komt bij David en bestraft hem. Lees 2Sm.12:9-14.

vraag 3) Wat leren we van Davids reactie op de boodschap van Natan?



Natan mag de boodschap overbrengen dat de Here Davids zonde heeft vergeven. Merk op dat God de gevolgen van Davids zonde niet wegneemt!

Lees nu Psalm 32:1-5 aandachtig door. Vaak wordt verondersteld dat David deze Psalm gedicht heeft na zijn zonde met Batseba en Uria. Maar dat weten we niet zeker. In ieder geval kunnen we uit deze Psalm leren dat God onze zonden wil vergeven.

Vraag 4) Zet aan de hand van Psalm 32 de volgende woorden in de juiste volgorde: blijdschap hebben, belijden, bedruktheid, vergeving ontvangen, zonde verbergen, zondigen.

Vergeving van God is definitief en zeker

We zagen al in vraag 1 met welke beeldspraak Micha de vergeving van God beschrijft. Daarmee wordt aangegeven dat er nooit meer iets van onze zonden terug gezien wordt. Ze zijn volledig verdwenen. God doet onze overtredingen van ons, zover het oosten is van het westen (Ps 103:8-13).

Vraag 5) Formuleer kort de betekenis van de beeldspraak in Jesaja 38:17.

Mensen zijn soms kort van geheugen. Maar zonden weten we ons vaak nog wel te herinneren, zowel de zonden van anderen als onze eigen zonden, ook al zijn die al lang beleden en vergeven. God is anders: als Hij vergeeft, bestaan die zonden helemaal niet meer! Hij komt er ook nooit meer op terug.

David kreeg van Natan te horen dat de Here hem vergeven had. Natan sprak namens God. In Lukas lezen we van twee mensen tegen wie de Here Jezus persoonlijk zegt dat hun zonden vergeven zijn: een verlamde man (Lk 5:20) en een vrouw die als een zondares bekend stond (Lk 7:48). Wij kunnen het zeker weten uit Gods Woord.

Vervolg Basisbegrippen A, les 10

Er hoeft niet aan getwijfeld te worden. Johannes schrijft aan zijn lezers in de wetenschap dat hun de zonden vergeven zijn om zijns Naams wil (1Jh.2:12). Dat betekent dat God er zijn Naam aan verbonden heeft: Hijzelf is de garantie voor de vergeving. Als wij na het belijden van onze zonden twijfelen aan Gods vergeving, doen we dus net of we God niet kunnen vertrouwen!

Vraag 6) Hoe zou je deze manier van denken omschrijven?

Vergeving is gebaseerd op bloedstorting

Vergeving van onze zonden is zeker omdat God het zegt. En het is nog zekerder omdat God zonden vergeeft op basis van het Offer van zijn Zoon. In één van de vorige lessen is Hb.9:22b al genoemd. Lees het nog eens. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Op grond van het volmaakte offer van Christus vergeeft God onze zonden.

Vraag 7) Hoe beschrijft Paulus dit in Ef.1:3-14?

De Here Jezus vertelde dit ook aan zijn discipelen toen Hij het avondmaal instelde. Lees Mt.26:28. Zijn bloed zou voor velen vergoten worden tot vergeving van zonden. De Here zei 'voor velen', en niet 'voor allen'. De vergeving van de zonden is alleen voor hen die Hem geloven, degenen die zijn offer aannemen.

Vergeving is voor gelovigen

De vergeving van de zonden is voor hen die in de Heer Jezus geloven en zijn Offer aannemen. Daarom is dat ook de boodschap die aan alle mensen gebracht moet worden. Ze moeten zich bekeren en geloven in de Heer Jezus. Dat is ook de opdracht die de Here Jezus aan zijn discipelen gaf. Lees Lk.24:46,47.

Vraag 8) Ieder die in Hem gelooft ontvangt vergeving van zonden door Zijn Naam (Hd.10:43). Wie zegt dit en tegen wie?

Vraag om over na te denken

Ga voor jezelf na of je de situatie uit Ps.32 en de verschillende stadia uit vraag 4 in je eigen leven herkent.