

voorletter en naam

cursistenummer

straat

postcode

woonplaats

uiterste inzenddatum



Fam. v.d. Weijstraat 71
8923 CK Leeuwarden
Tel. (058) 26 669 20
E-mail info@watzegtdebijbel.nl
Internet www.watzegtdebijbel.nl

ING bank NL09 INGB 00004570 19
KvK 55807623

Basisbegrippen Les 1 De Bijbel

Inleiding

In deze bijbelcursus Basisbegrippen wordt in 30 lessen een aantal belangrijke onderwerpen over het geloof behandeld. Zie de inhoudsopgave op het eerste vel. Omdat we daarbij uitgaan van de Bijbel als het gezaghebbende Woord van God, willen we in deze eerste les nadenken over het Boek der boeken: De Bijbel.

Ontstaan van de Bijbel

Eigenlijk is de Bijbel helemaal geen boek. Het is een verzameling van 66 boeken. De naam 'Bijbel' komt van het Latijnse woord biblia (bibliotheek). Deze boeken zijn geschreven door tientallen verschillende auteurs over een periode van tientallen eeuwen.

vraag 1) Noteer de namen van vier bijbelboeken, met daarbij de naam van de auteur en (als u dat ongeveer weet) het tijdstip van ontstaan.

Als u de inhoudsopgave van uw Bijbel doorneemt komt u misschien veel boeken tegen waarvan u de auteur kent. Van veel boeken is de auteur onzeker of niet bekend.

De eerste boeken in de Bijbel zijn de boeken van Mozes. Hij leefde rond 2500 voor Christus. Het laatste boek is de Openbaring, geschreven door Johannes aan het eind van de eerste eeuw. Alle bijbelboeken zijn als losse boeken geschreven en waren vroeger ook zo in omloop.

vraag 2) Lees Lk 4:14-30. Welk boek gebruikte de Here Jezus?

- A - het evangelie naar Lukas
- B - uiteraard alleen nog maar het OT
- C - het boek Jesaja
- D - het boek van de profeet Elisa

In de loop van de geschiedenis is duidelijk geworden welke boeken Gods Woord waren. Anders gezegd: welke boeken Heilige Schriften waren. Deze zijn later gebundeld tot de Bijbel.

Opbouw en inhoud van de Bijbel

De 66 boeken van de Bijbel zijn verdeeld over het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Zie de inhoudsopgave van de Bijbel. De boeken van het OT zijn alle geschreven voor het begin van onze jaartelling en zijn bijna alle ontstaan binnen het volk Israël. We kunnen een onderverdeling maken in historische boeken, profetische boeken en dichterlijke boeken.

vraag 3) Noem van elk van deze categorieën één voorbeeld. Gebruik eventueel de inhoudsopgave van de Bijbel.

Antwoorden

vraag 4) Weet u welk boek uit het OT (voor zover wij weten) niets te maken heeft met Israël?

Het NT is geschreven in de eerste eeuw. In het NT vinden we allereerst de evangeliën, levensbeschrijvingen van de Here Jezus. Verder het boek de Handelingen waarin de begingroei van de gemeente beschreven wordt, en een aantal brieven. Deze brieven bevatten een groot deel van de christelijke leer. Elk bijbelboek is uniek. Zo zijn de brieven in het NT elk weer heel anders: geschreven door een bepaalde auteur (vaak Paulus) aan een bepaalde persoon of gemeente, elke keer weer met een heel speciaal doel en onderwerp.

vraag 5) Lees als voorbeeld (de korte brief) 2Jh. De apostel Johannes schrijft deze brief aan een gelovige vrouw. Formuleer kort welke waarschuwing hij haar geeft. Wat leren wij hiervan?

Inspiratie

Het woord 'inspiratie' komt niet letterlijk in de Bijbel voor, maar de betekenis van het begrip wel degelijk. Inspiratie betekent letterlijk 'inblazing'. We bedoelen daarmee dat God op een heel bijzondere manier de hand heeft gehad in het schrijven van de boeken van de Bijbel. Aan de ene kant waren de auteurs natuurlijk allemaal verschillende, gewone mensen. Maar God heeft hen door zijn Heilige Geest bij het schrijven zo geleid, dat de woorden die ze spraken Gods Woord vormden.

Er zijn gedeeltes in de Bijbel die als het ware letterlijk door God gedictieerd zijn. Lees bijvoorbeeld Js 1:2, Jr 1:2, Op 1:1,2. God gaf hier de auteurs een letterlijke boodschap die ze woord voor woord moesten doorgeven en zo ook opgeschreven hebben. Maar voor alle andere gedeeltes in de Bijbel geldt het wonder dat het de eigen woorden van de schrijver (bijvoorbeeld de apostel Paulus) zijn en dat het tegelijkertijd God zelf is die tot ons spreekt. Hoe kan dat?

vraag 6) Formuleer beknopt wat Petrus schrijft over inspiratie (2Pt 1:21).

vraag 7) Lees Jh 14:26. Wat wordt hier gezegd van het werk van de Heilige Geest?

Het gezag van de Bijbel

We hebben in de hele Bijbel te maken met het gezaghebbende Woord van God. Dat leren we ook als we zien hoe de Here Jezus en de apostelen spreken over de geschriften van het OT. En als we zien hoe de apostelen spreken over de geschriften van het NT.

Lees Mt 24:32v, Mt 12:40. De Here Jezus haalde zonder enige terughoudendheid allerlei tekstplaatsen aan uit het OT. Uit de manier waarop Hij omging met de Schrift, blijkt dat de betrouwbaarheid en het gezag van de Schiften voor Hem vaststonden. Hetzelfde zien we bijvoorbeeld bij Petrus en Paulus in hun brieven in het NT.

Lees 2Pt 3:15,16. Petrus stelt hier de brieven van Paulus op één lijn met 'de overige Schriften' (het OT)! Ze hadden voor hem hetzelfde gezag.

In de volgende lessen willen we nagaan wat het Woord van God ons zegt over enkele basisbegrippen van het geloof.